

USA, fra Minneapolis i Minnesota til Orlando i Florida

Igen måtte vi afsted – mere vil have mere – på nye eventyr i vores elskede USA på godt og ondt.

Vi havde igen været heldige at få muligheden for at flytte en **ny camper**, denne gang for firmaet Apollo.

Rejsen gik fra Billund via Frankfurt, Chicago til Minneapolis, og ruten var som vanligt lagt hjemmefra, med diverse seværdigheder, ruter og overnatning undervejs, disse 3 uger skulle udnyttes 100%.

Efter at vi havde fået camperen udleveret, en **31 fods stor sag** – en **rullende ferielejlighed** – startede vi på vores tur.

I programmet "Spise med Price" havde vi fuldt de to brødre på besøg i "danskerbyen" **Elk Horn (Iowa)**, der skulle vi da også forbi. Byen er ikke nogen stor attraktion, men sjovt at se en **gammel vindmølle fra Nr. Snede**. Der var ikke lige nogle steder der blev serveret æbleskiver med medisterpølse ☺. Nabobyen **Kimballton** har en lille skulpturanlæg **"The little Mermaid & Sculpture Garden"**, meget pæne **små skulpture af H.C.Andersens eventyr**.

Afstandene er store i USA, men det kommer sikkert ikke bag på nogen. Men bare det at køre gennem landskabet er en attraktion i sig selv – at opleve landet – se hvordan folk bor, se forskelle og ligheder med vores eget land.

Næste stop var et besøg hos **Amish Folket (Indiana)**, det blev dog en hurtig tur rundt, for rent ud sagt var det noget rigtig møgvej – helt dansk, regn og koldt! Så turen gik hurtigt videre til et af højdepunkterne, Niagara Falls.

Det har været vores ønske i flere år at besøge **Niagara Falls (New York)**, så nu var det nu. Det var meget imponerende at se, enorme mængder vand, og der er mange gode udsigtspunkter både på den amerikanske, som på den canadiske side. Atter en gang, var naturen så stor, at det nærmest var ufatteligt. Selvom der var lidt støvregn indimellem, så brugte vi det meste af dagen på bare at gå rundt og se faldene fra alle vikler. Selv den canadiske side besøgte vi. Her morede vi os lidt over, at man skal betale 50 cent i en automat for at komme tilbage til USA. ☺

Efter vores møde med de enorme vandmasser, fortsatte vi turen mod østkysten, og nu skulle vi besøge noget helt andet – **Lancaster Brewing Company (Pennsylvania)**. Selvfølgelig har de også små bryggerier med restaurant i USA! Da vi skulle rulle flere miles den dag, købte vi forskellige øl og tog med, så vi kunne nyde dem videre på turen, når der var "fyraften".

Næste punkt på dagsordenen var en dag i **Longwood Gardens (Maryland)**, en stor botanisk have, og her blev vi positivt overrasket, det var flottere og mere interessant end vi havde regnet med, så selvom deres hjemmeside er flot, så yder den ikke virkeligheden retfærdighed. Det var virkelig et besøg værd – smukt!

Efter en dejlig dag i Longwood Gardens, skulle vi jo også sove, og her må jeg nævne pladsen, som jeg havde søgt frem via Google, som alt andet jeg finder, **Bar Harbor RV park & Marina (Maryland)**. En virkelig hyggelig plads, ikke ret stor, men vi havde bestilt en plads helt ned til vandet. Her kunne man godt have brugt en extra dag, evt. med en god bog, med udsigten over vandet – men vi må videre.

Great Falls Park (Maryland), nok er disse fald ikke så imponerende som Niagara Falls, men efter danske forhold er de nu meget flotte, vi gik turen langs med faldende og var på alle udsigtspunkter, og vejret var jo godt, solskin for en gangs skyld, vi havde ellers været plaget af regnvej indtil nu. Men dagen fortsætter med det fine vejr, og vi får også besøgt **Arlington Cemetery ved Washington DC**, i flot vejr. Kirkegården er et stort område, og vi får travet rundt og oplever også den fortættede og tavse, ærbødige stemning ved Kennedy's grav. Man blev helt rørt når man stod der, og der var flere som græd, mens de bare stod der lige så stille.

Først på aftenen fortsatte vi til campingpladsen Cherry Hill Park (Washington DC), hvor vores base skulle være de næste par dage, mens vi skulle udforske Washington og have en "slapperdag", chaufføren skulle også have en fridag!

Regnvejret indhentede os igen, og turen rundt i **Washington DC** blev i regnvej, så det var en våd omgang, men vi nåede da rundt og så en del, også denne dag til fods. Det betød for mig, at jeg afsluttede dagen med "smølfefødder", dvs de var blevet blå, da mine strømper havde farvet dem godt og grundigt – en farve, som holdt ved den næste uges tid ☺

Efter turen i Washington, og storbyliv, blev det godt igen at komme ud i naturen, og nu vendte vi næsen mod **Shenandoah National Park (Virginia)**, hvor vi kørte ruten **Skyline Drive** igennem parken, med en overnatning ca.

halvvejs på Big Meadows Campground. Men igen blev vi indhentet af regn, og det gav en del tåge, så vi ikke fik alle de mange flotte udsigter, som der er i denne park. Men dag 2 kom solen frem og det lykkes at få nogle fine billeder inden vi forlod parken.

Lige før **solnedgang** nåede vi frem til vores næste campingplads, **Picture Lake Campground (Virginia)**, og her nyder vi en stille aften mens vi kikker på solnedgangen, og fordøjer hvad vi har oplevet indtil nu.

Næste morgen går det videre mod **Hatteras og Ocracoke**, som er en landtange/ø, som ligger ud for USA's østkyst. Den leder lidt tankerne hen på turen ud mod Key West i Florida, dog med et andet klima, og heraf et andet landskab, så knap så eksotisk. Dog er det en spændende tur, hvor den første færge fra Hatteras til Ocracoke er gratis. Næste færge fra Ocracoke til fastlandet Cedar Island har vi booket dagen efter, så vi har en overnatning lige ved færgen på en campingplads. Her vågner vi næste morgen ved at der står **en hest** udenfor – spændende!

Turen med færgen næste dag tager 2 ¼ time, og vi fortsætter, som planlagt, langs med østkysten. Næste stop er **Myrtle Beach (South Carolina)**. Her er der **Spring Rally** for motorcykler, så vi nyder en eftermiddag/aften med at kikke på flotte motorcykler.

Vi kommer lige forbi **Fort King George, Darien (Georgia)**, et fort fra 1721, her gør vi et lille holdt, og jeg får mig en lille tot af det mosagtige noget som hænger i alle træer, el ledninger mv. I skrivende stund er der stadig liv i det, det "bor" på en standerlampe i vores udestue.

Savannah, vi er i tidsnød, vi når lige omkring **Wormsloe historic Site (Georgia)**, dog lige før lukketid, så vi må nøjes med et kik ned af den **berømte allé**. Som sædvane er der altid for lidt tid, vi ender altid med at have brugt 3 uger, lige så hurtigt som et knips med fingrene. Vi aflevere camper i **Orlando** og vender næsen hjem til Danmark, til arbejde, opsparring og snak om hvornår vi igen skal afsted...

Fakta-Box - økonomi

Rejsen indeholder (købt gennem Bennis.dk, total 22 dage): 15050 kr

- Fly – UD: Billund-Frankfurt-Chicago-Minneapolis / HJEM: Orlando – Frankfurt – Billund
- Hotel i Minneapolis 1 nat
- Bus fra Minneapolis til camper-fabrik i ForestCity (bustur på ca 2½ time)
- Leje af camper, incl. forsikring, køkkenudstyr, sengetøj/linned/håndklæder, envejsgebyr, 4000 km.

Andre udgifter: 15000kr

- Campingpladser, 6000 kr
- Benzin, 6000 kr
- Extra 1000 km, 2500 kr
- Uber-Taxi fra campingplads i Orlando til lufthavn Orlando, 500 kr

Mad, seværdigheder, lomme penge, souvenirs: 9950 kr

- Vi handler mest i Walmart, enkelte gange i Safeway (Walmart er billigst, og de har alt)
- Vi laver mest selv mad i camperen
- Vi køber ikke ret mange souvenirs

Total pris for turen: 40000 kr